

Een zeer warme zomer mét een hittegolf die oude records wist te verbreken, prima te doorstaan op het mooie water waar Nederland zo rijk aan is, maar lastig als je aan huis gebonden bent. Daar komt nu, tijdens de laatste septemberdagen, plotseling een eind aan merk ik, terwijl de wind om het huis giert en de regen tegen de ramen slaat. Mooi voor het grondwaterpeil, maar niet mooi voor de nog geplande PrivéVaartochten. De schippers nemen hun verantwoordelijkheid en gaan niet op pad met onze gasten als het bar en boos is op het water. Zelfs de hond wil niet naar buiten. Dus heb ik tijd om de balans op te maken.



Vanaf april 31 PrivéVaartochten verwezenlijkt voor patiënten met in totaal 172 gasten op 20 plaatsen verspreid over Nederland (voor de liefhebbers: 6 tochten in Flevoland, 3 in Gelderland, 6 in Noord-Brabant, 1 in Zuid-Holland, 11 in Noord-Holland, 2 in Utrecht, 1 in Zeeland en 1 in Overijssel). Daarbij waren 18 vrijwilligers betrokken die de schippers een handje hielpen aan boord bij de ontvangst van de gasten en soms ook tijdens de tocht als

gastheer/-vrouw optraden. Een aantal geplande tochten moest worden uitgesteld door slecht weer, en helaas gooide ook de gezondheid van de patiënten wel eens roet in het eten. Daarom staan er nog een aantal vaartochten in de planning. Gelukkig zijn watersporters flexibel en houden de schippers goed contact met de patiënten, dus verwacht ik dat als het weer nog een beetje beter wordt er toch alsnog een aantal tochten kan worden gevaren.

Ik word blij van alle enthousiaste mails, telefoontjes, blogs van patiënten die een fantastische uitwaaidag op het water hebben gehad, die hebben genoten van de gastvrijheid van ónze schippers. Schippers die hun boot én hun tijd ter beschikking stellen en ook nog eens een heerlijke lunch verzorgen aan boord. Schippers die dat heel graag doen in ruil voor de blije gezichten van hun gasten. Dank jullie wel schippers!

Mooi werk. Op naar het volgende vaarseizoen! Ab Heijn